



De verloren Zoon



“Er was eens een jongen die op een dag besloot van huis weg te lopen en op avontuur te vertrekken. Hij nam al zijn spullen en trok de wijde wereld in. Dat maakte zijn vader heel verdrietig.

Maar de tocht van de jongen bleek veel moeilijker dan hij had gedacht, en al snel kreeg hij heimwee naar zijn familie.



Daarom besliste de jongen om terug naar huis te gaan. Zijn vader ontving hem met open armen!

De vader was blij dat zijn zoon terug thuis was en gaf daarom een groot feest.”





Dit is het verhaal van de verloren zoon, dat enkele duizenden jaren geleden werd geschreven. Hoe zou het verhaal in onze tijd lopen? Wat als de vader en de zoon een smartphone hadden?

Gebruik je fantasie en bedenk hoe het gesprek tussen vader en zoon zou gaan. Wat zou de zoon bijvoorbeeld zeggen als hij in het midden van zijn tocht heimwee krijgt naar huis?

Vul de tekstballonnetjes in, gebruik ook smileys om je gevoel uit te drukken.

