

Een gevoelig kantje



Lang geleden, toen er nog geen telefoons en smartphones waren, schreven mensen veel brieven naar elkaar. Vaak waren brieven heel praktisch, bijvoorbeeld om de mensen van een stad te waarschuwen dat ze hun vuilniszakken op straat moesten zetten. Sommige brieven legden duizenden kilometers af om op de juiste plaats terecht te komen. Anderen werden gewoon persoonlijk afgegeven. Maar de leukste brief om te krijgen, is zonder twijfel **een liefdesbrief**.

Kijk eens naar de man op het schilderij. Hij is druk bezig met het schrijven van een liefdesbrief. Help jij hem door de tekst op de achterkant aan te vullen?





Allerliefste

Met deze brief wil ik zeggen dat

.....

Toen we elkaar jaar geleden in
ontmoetten wist ik het al, ik hou van jou.

Je hebt de/het mooiste van de
hele wereld. En je bent ook heel

Het liefste ga ik met jou op reis naar
..... en verwen ik je door je lievelings-
eten klaar te maken. Of kijken
we samen je lievelingsfilm Als ik
later groot ben, gaan we in
wonen, samen met ons huisdier

Dat zijn mijn dromen. En ik wil enkel jou
aan mijn zijde om ze te doen uitkomen.

Tot slot wil ik nog één laatste ding
zeggen,

Kus,

